

HOE OEKRAÏNE TE BEGRIJPEN - EEN VIERTAL REFLECTIES

www.yoga-intervision.com

hoe houden we, gezien wat er zich thans rond oekraïne afspeelt, vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de toekomst, dat zijn de vragen die mij tot de reflecties brachten die hierna volgen - voor een engelstalige versie ervan zie www.yoga-intervision.com/pdf/ukraine.pdf

OEKRAÏNE (1) - OORLOG ALS GEVOLG VAN GROOTSCHALIG KARMA

wat er rond oekraïne plaats vindt maakt deel uit van grootschalig karma (1) - wat de internationale gemeenschap ook doet of nalaat, het voegt leed toe - niet alleen meteen, ook op termijn - grootschalige karma-ketens zetten zich, zoals de geschiedenis leert, eindeloos voort - mogelijk alleen niet in geval van interventies, ingegeven vanuit onzelfzuchtige motieven

helaas echter zijn die uitgesloten - de onderlinge verwevenheid en wederzijdse afhankelijkheid van de erbij betrokken economische, sociale en milieubelangen, maken onzelfzuchtig interveniëren onmogelijk - elk interveniëren schaadt, meteen hetzij op termijn, de belangen van wie tussenbeide komen - hetgeen precies het kenmerk van grootschalig karma is

ook al zou onzelfzuchtig interveniëren wél mogelijk zijn, dan nog zetten we de grootschalige karma-keten er door voort - ons ontbreekt de wijsheid wélke interventies, wanneer en waar, geboden zijn - indien wél, het berokkenen van nieuw leed wordt er niet door voorkomen - dit is wat ons allen tot daders zowel als tot slachtoffers maakt - iets wat ons zeer bezwaart

grootschalig karma: misdaden tegen de menselijkheid van honderden jaren geleden, duizenden jaren zelfs, werken nu nog door - ook wat betreft misdrijven die nog niet bekend zijn - ooit komen ze tevoorschijn - ooit betalen we het gelag er voor - zoals nu voor ons misbruik van de aarde, ons omgaan met natuur, milieu, biodiversiteit - waarover meer in reflectie 4

vanuit kosmisch perspectief, tot slot, bezien vanuit de sterrenhemel (2), vormt grootschalig karma een begrijpend, troostvol kader - althans voor mij - voor anderen hoeft dat niet zo te zijn - in dat geval, of liever: in ieder geval, kijken we er ook naar vanuit onze medemenselijke scope - een scope, die biddend, helpend, actievoerend, van concreet belang is

wat er vanwege grootschalig karma plaats vindt, grootschalig karma op zichzelf, bepaalt mede ons aller individuele karma - we hebben er mee te dealen - over hoe een meer kosmisch perspectief in te nemen zie tenslotte www.yoga-intervision.com/pdf/awareness-sadhana.pdf - moge awareness sadhana, (be)oefening van gewaar zijn, houvast bieden

(1) zie www.yoga-intervision.com/n-essay-4.htm (nederlandstalige versie)

(2) grootschalig karma is als indra's web; zie www.yoga-intervision.com/indrasweb.html

OEKRAÏNE (2) - OORLOG ALS AFFRONT VAN MANNEN JEGENS VROUWEN

recent dook ik weer eens in jungs psychologie (1) - een psychologie waarbinnen de man-vrouwverhouding een van de centrale thema's is - die hernieuwde belangstelling liep parallel met wat er thans rond oekraïne gebeurt - een synchroniciteit, ook al een jung-concept, die de aandacht verdient - het zijn namelijk allemaal mannen die oorlog voeren - wéér !

de geschiedenis leert dat dat altijd zo is geweest - vrouwen voeren geen oorlog - er moet iets fundamenteels aan de hand zijn - iets wat met de man-vrouwverhouding te maken heeft - zo dus komen we bij jung - bij diens onderscheid tussen logos en eros, animus en anima - bij diens overtuiging dat elk van beide seksen, wij allen dus, deze beide kanten dienen te omarmen

in plaats van te verharden in een strijd tussen verstand en gevoel - in een strijd tussen man en vrouw - wat dus gebeurt - de man zál en moet zijn suprematie t.o.v. de vrouw steeds maar weer bewijzen - zonder zich daar overigens van bewust te zijn - zo veel is duidelijk, maar waarom? - voor een antwoord moeten we bij de evolutionaire psychologie zijn

als jager-verzamelaars leefden we binnen een redelijk egalitaire samenleving - man en vrouw werkten op gelijkwaardig niveau samen - verstand en gevoel bevochten elkaar niet - de landbouwrevolutie, 10.000 jaar geleden ingezet, veranderde alles - de samenleving werd sedentair - het fenomeen 'eigendom' trad aan - cultuur ging natuur overheersen

de egalitaire samenleving maakte plaats voor een door mannen afgedwongen patriarchaat - binnen onze genetische blauwdruk echter bleef de egalitaire man-vrouwverhouding bestaan - de emancipatiebeweging van vrouwen valt dan ook vandaaruit te verstaan - zoals ook het verzet van mannen daartegen - hun drang hun suprematie te handhaven

iets wat uiteraard niet lukt - van onze genetische blauwdruk valt niet te winnen - eenmaal zich bewust van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, verstand en gevoel, hun onderlinge verbondenheid, is er een kans dat mannen ophouden met het gewelddadig onder de duim houden van vrouwen - die bewustwording vindt jammer genoeg nog onvoldoende plaats

helaas verplaatst de strijd zich naar waar mannen denken wél te kunnen winnen - iets wat displacement heet - verdeeld in volkeren, naties, machtsblokken, bevechten ze elkaar - wellicht psychoanalytisch basaler nog, maakt oorlog deel uit van ons aller mating game - en gaat het mannen, via gruwelijk uit de hand gelopen baltsgedrag, om de vrouwen zélf

deze twee met elkaar samenhangende redenen te zien als relevante oorzaken van oorlogen, is voor meniggen mogelijk te vergezocht - te kort door de bocht - wellicht te veel psychoanalyse ook - zo het al oorzaken zijn, zijn het er bovendien slechts twee uit véle - binnen een complexe grootschalige karma-keten, zoals ik in de voorgaande reflectie betoogde

blijft staan dat het mannen zijn die oorlog voeren, dat het mannen zijn die het leven vernietigen - terwijl het vrouwen zijn die het leven voortbrengen, het leven koesteren - oorlog als bewuste vernietiging van leven is daarmee een affront jegens het bestaan - een affront van mannen jegens vrouwen - een ontheiliging van haar door hem - ik schaam me een man te zijn

(1) via herlezing van esther hardings nog steeds relevante 'the way of all women' (1931)

OEKRAÏNE (3) - OORLOG ALS GEVOLG VAN HYPERACTIEVE ANGST

terug nu naar de vraag uit de aanhef hoe ons vertrouwen in medemens en toekomst te bewaren als we machteloos moeten aanzien wat er op het wereldtoneel gebeurt? - contact leggen met onze eigen angst, dat is het antwoord - onze eigen angst, ook indien niet hyperactief, moedig onder ogen zien - waaronder eerst en vooral onze angst voor elkaar (2)

oekraïne staat niet alleen - oekraïne is één uit een rij - denk aan afghanistan - aan irak van daarna - als eerwraak vanwege nine eleven - door ruwweg het westen op het oosten - in het wilde weg - iets waar usa en internationale gemeenschap mee weg kwamen - denk aan syrië, gesteund door poetin - vele malen erger nog - denk aan de annexatie van de krim - aan grozny daarna kwam trump voorbij, narcist in het kwadraat - poetin is van een andere orde - paranoïde voelt hij zich door alles en iedereen bedreigd - grootheidswaan verdringt zijn angst, maakt dat hij zich rusland waant - rusland dat hij door imperialisme meent te moeten beschermen - met excessief geweld valt hij oekraïne binnen - als een psychopaat gaat hij tekeer om te overleven waren we, hyperalert, voortdurend beducht voor gevaar - angst kwam in onze genen terecht (1) - beter een tak ten onrechte aanzien voor een slang, dan een slang aanzien voor een tak - vergissen was dodelijk - overal gevaar zien, gewelddadige mensen, gewelddadige naties, zien we als mismatch nu, als onterecht - we roepen ze daardoor juist op laten we wat er rond oekraïne gebeurt zien als uitvergroting van onterechte, hyperactieve angst - zodat niet ook wij meer en meer vanuit tegengestelde belangen en onderlinge vijandschap denken en handelen - ook groepen binnen de samenleving niet - laten we naties, wereldleiders, politici, politicologen, en hun denken in machtsblokken, niet volgen hoe het vertrouwen in elkaar en de toekomst te bewaren, dat was onze vraag - onze eigen angst, ook die voor elkaar (2), moedig onder ogen zien, was ons antwoord - zonder dat is er, ook op wereldschaal, geen oplossing mogelijk - liefde beklemtonen, heeft zin, zeker wel - liefde echter is pas mogelijk als we, naarmate we, onterechte angst laten varen (3)

(1) deze eigenschap staat bekend als 'hyperactive agency detection device' (hadd)
(2) zie daarvoor www.yoga-intervision.com/pdf/brief-aan-bikkel.pdf par. 3 t/m 5
(3) vrij naar de bestseller van g.g. jampolsky 'liefde is angst laten varen' (1980)

OEKRAÏNE (4) - OORLOG DOOR SAPIENS ALS MEEST INVASIEVE SOORT

reflecties zijn zinvol - vergeleken echter met de oorlog die homo sapiens voert tegen natuur, milieu, de aarde, zie ik ze als gerommel in de marge - zelfs poetins invasie valt daarbij in het niet - zonder die erdoor te rechtvaardigen, stel ik vast: van alle soorten is homo sapiens de meest invasieve soort (1) - we zijn met teveel (2) - de mens is een exoot die hier niet hoort (3)

met het innemen van een ecologisch standpunt, wat we zo even ultrakort deden, kijken we naar onszelf en de wereld vanuit eenzelfde kosmisch perspectief als waarmee we onze eerste reflectie afsloten - troostvol? - nee, droevige werkelijkheid - huil gerust - huilen is de moed om te zien wat nodig is (4) - zodat we ons niet langer meer hoeven te schamen mens te zijn (5)

(1) jelle reumer in 'de ontplofte aap' (2005) alsook, recenter, in 'teveel' (2020) - zo ook yuval noah harari in zijn excellente bestseller 'hoe wij het machtigste dier op aarde werden' (2022)
(2) aldus rotgans' klacht, gericht aan indra, in www.yoga-intervision.com/rotgans.html
(3) zo ook haiku's 63 en 64 in www.yoga-intervision.com/pdf/haiku-try-outs.pdf
(4) wat nodig is, zie www.yoga-intervision.com/pdf/universaldeclarationofexistence.pdf
(5) voor meer over deze uitspraak zie www.yoga-intervision.com/pdf/schaamte.pdf